

De tre træer



Dette tale-male-stykke er lavet med udgangspunkt i folkeeventyret "De tre træer", som bl.a. er udgivet af Lohses Forlag i 1990.

Engang var der i en skov tre små træer, der voksede side om side. De drømte alle tre at blive til noget særligt, når de blev store. Gerne at blive brugt af en konge.

Da det første var stort, blev det fældet. Det havde drømt om at blive en skatkiste, som kunne gemme dyrebare skatte. I stedet blev det lavet til et råt fodertrug til dyr i en stald.

En dag blev der lagt et barn i krybben. Det var ikke et helt almindeligt barn. Fortæl fra Luk 2,6-20 om Jesus. Træet var blevet en skatkiste for Kongernes Konge.

Det andet træ havde drømt om at blive et kongeskib, som skulle sejle

rundt med en konge. I stedet blev det lavet til en fiskerbåd, som var ejet af en mand, der hed Simon Peter.

En dag sejlede det med den eneste konge, der kunne få høje bølger på en sø til at lægge sig (Matt 8,23-27).

Det tredje træs højeste ønske var at blive lavet til porten i kongens slot. I stedet blev det lavet til et kors, som skulle bruges til at dræbe mennesker.

Det blev til korset, hvorpå Jesus blev slået ihjel. På den måde blev han døren til Himlen og Guds trone for alle, der tror på ham.

Konklusion:

Måske føler du dig nyttesløs, men Kongernes Konge kan bruge dig.

Efter engelsk idé.

Dansk udgave Torben Østermark