

Hvordan bliver fremtiden?

v/evangelist Torben Østermark

Der er mange der tænker meget på fortiden, så meget at de næsten helt glemmer at leve i nutiden. Der er andre der koncentrerer sig mere om deres FREMTID. Så meget at de glemmer at leve i nutiden.

Du tænker måske også på fremtiden. Du tænker måske: Kan jeg kende min fremtid, eller HVORDAN BLIVER FREMTIDEN?

Der findes mange bud på fremtiden, men grundlæggende er der to muligheder for at søge svaret på hvordan fremtiden bliver.

For det første kan man søge [?] svaret ved at lytte til fremtidsforskere, læse horoskoper eller gå til en spåmand/kvinde, der vha. en krystalkugle, tarokkort eller andet giver sit bud på fremtiden.

De fleste kan forudsige noget rigtigt om fremtiden, f.eks. hvis du går ud midt på vejen foran en lastbil, bliver du slemt skadet, måske dræbt; eller hvis du stikker en finger ind i et elstik, får du et stød; eller som statistikken siger: ti ud af ti skal dø en dag!

Men problemet med de fleste af den slags svar på fremtiden er at mange oplever ANGST når de hører svarene. Selvom de måske ikke har stor tiltro til at en spåmand kender svaret

på fremtiden, bliver de angste for om tingene alligevel skulle udvikle sig som han har spået. Mange gange blive de desværre også bedraget.

Den anden mulighed for at finde ud af

hvordan fremtiden bliver, er at læse bogen med FAKTA. Bogen med fakta er en meget speciel bog. Den kender fakta om både fortiden, nutiden og fremtiden. Den bog er Bibelen.

Bibelen giver fakta om fremtiden. Det kan vi tjekke. Den har nemlig forudsagt mange ting, som allerede er sket – meget nøjagtigt endda. Den fortalte os at vi mennesker var blevet skilt fra Gud [• | •] og derfor ikke havde mulighed for et evigt liv. Men den fortalte også flere hundrede år i forvejen at Gud elsker mennesker og at han ville sende en frelser – nemlig Jesus. Bibelen fortalte på forhånd om hans død på et kors. Og det skete nøjagtigt som forudsagt: Jesus kom til jorden, døde på korset [†] og opstod igen. Jesus døde for at give os tilgivelse og evigt liv hos Gud.



Bibelen har også forudsagt mange ting om det som for os er fremtiden, bl.a. om hvordan det evige liv vil være. Det vil blive helt vidunderligt. (Personligt vidnesbyrd.)

På grund af Jesus har vi et HÅB om en ny og bedre verden hos Gud.

Den kendte filosof Søren Kierkegaard har sagt: »Der hvor fortiden opleves som skyld, der opleves fremtiden som angst. Men hvor fortiden opleves som syndernes forladelse, der opleves fremtiden som håb.«

Jeg vil opfordre dig til at stole på bogen med fakta – at stole på Jesus i dag. Da kan du gå fremtiden i møde med håb.

